

# Tordenskiolds Soldater Fladstrand

Stiftet den 8. december 1998

## Nyhedsbrev maj 2018!



### Kære medlemmer af Tordenskiolds Soldater Fladstrand

#### Forord fra redaktionen.

Sommeren er virkelig kommet til Danmark, og det håber vi, at I alle nyder. Vi nærmer os ferie perioden, og når den er ovre er der såmænd ikke lang tid til Tordenskioldsdagene.

Det bliver spændende og se hvilken nye tiltag der er i år, når vi har byjubilæum.

**Palle Næser Thomsen.**  
Generaladmiralløjtnant.

**Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.**  
Viceadmiral.



### Generaladmiralens klumme

Vi har netop afsluttet "Åbent Hus" i Tordenskiolds By, som omfatter alle vores lokaler på havnen.

Det var dejligt at se at så mange af foreningens medlemmer ville støtte op om dette arrangement, alle lokaler var i gang med at udføre de aktiviteter vi får foreningslivet til at gå med.

Vejret var helt fantastisk og det har helt sikkert været en skarp konkurrent når byens borgere skulle vælge lørdagens aktivitet, men på trods var der nogle som havde fundet vejen til os.

Jeg har endnu ikke fået resultatet om der er nye medlemmer til foreningen.

Med hensyn til Tordenskioldsdagene så er det første udkast af indretningen op plads, det vil sige at det er den model vi arbejder ud fra. Når vi kommer på pladsen til det praktiske kan der være små ændringer som vi er nødt til at tage højde for.

I det udkast vi arbejder med er der taget højde for mange ønsker og forhold som er nævnt i den evaluering der var fra sidste års udgave af Tordenskioldsdage.

Jeg begynder at være mere aktiv i opbygningen af Tordenskioldsdagene samt den administrative kontakt der er til alle relevante myndigheder, kommunen og politiet. Derfor vil jeg som tidligere år benytte mig af foreningens næstformand Palle Thomsen som fra nu og til udgangen af september overtager formandsrollen så jeg kan koncentrere mig om opbygning og afvikling af Tordenskioldsdage og jubilæumsforestillingen.

I skrivende stund arbejder kassereren og jeg med registrering af de indbetalte kontingenter samt påminde de manglende indbetalinger.

*Alle har oplevet en sand storm af mail og breve om den nye persondata lovgivning, det berører også vores forening da vi især ved våbenregistrering har personfølsomme data. Jeg arbejder på en politik om emnet som vil være tilgængelig på hjemmesiden hurtigst muligt.*

*Allerede nu opbevares foreningens medlemskartotek på et krypteret USB drev som kræver adgangskode.*

*Fortsat god sommer til alle foreningens medlemmer*

**Laurits Baron Nielsen, F.M.2**

*Generaladmiral*



## **Nyt fra Fladstrands Quinder anno 1717**

**Taget fra gruppens mødereferat tirsdag den 15. maj 2018.**

*Inga Rafn og Tove Lindhe deltager i møde vedr. krudttårnspladsens indretning til T-dagene.*

*Der arbejdes med ting som kan sælges i uldboden under T-dagene.*

*Der indkøbes en smørkerner, så man under T-dagen skal lave smør på gl. dags vis.*

*Hvordan gruppens torv skal se ud aftales på næste møde.*

*Gruppen skal finde personer som under T-dagen kan hjælpe med afvikling af Kadetskolen.*

*Gruppen mødes igen den 18. juni kl. 16.00, hvor der er rengøring på Knallen og efterfølgende spisning og ordinært gruppemøde.*

**Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.**

*Viceadmiral.*



## **Hoffskrædderne anno 1717**

*Så er det blevet sommer og vi kan sagtens holde varmen i systuen på Knallen.*

*Vi arbejder stadig med at færdiggøre en masse bl.a. huer, herrehatte og flaskeskjulere til salg på Tordenskioldsdagene.*

*Vi deltog i åbent hus hvor vejret viste sig fra den rigtig gode side. Det var en god dag hvor vi hyggede os med mange andre medlemmer. Vi havde blandt andet besøg af en lille tysk familie som var meget interesserede i Søren Matthiasens fine arbejde. Den lille dreng fortalte om hvordan han havde et sværd hjemme og legede pirat i haven. Søren forærede ham et lille puma hoved, som drengen blev meget glad for. Til gengæld fik både Søren og undertegnede både kys og knus.*

**Lotte Hellum**

*Admiral*

# Nyt fra Frideric den IV's Livgarde

*I Livgarden har der været fokus på regelmæssige møder. Til de sidste møder har vi brugt tiden på at rengøre og pudse våben, lave sortkrudtladninger og ikke mindst øvet eksercits*

*Vi har været så heldige, at få Lise fra Tambourerne til at komme og være med til March træning, og for det skal hun have mange tak.*

## Åbent hus:

*Det blev til seks Livgardister, der deltog til åbent hus d. 26.5.2018, hvor vi bl.a. gik med Tambourerne, og havde fri skydning. I store træk, en virkelig en god og hyggelig dag.*

## Nederlaget ved Lund, blev til en "stor succes"!!!

*Fire personer fra Livgarden tog til Lund i Sverige for at deltage i simulation af "Slaget ved Lund", som i virkeligheden fandt sted under den Skånske krig. Denne er kendt for at være "Nordens blodigste kamp." Det var en stor overraskelse blandt publikum, at "væskeægte" danskere var med til slaget. Flere af de besøgende ønskede os held og lykke, da de fleste af dem vidste, at slaget var et stort nederlag for den daværende danske konge, Christian den 5.*

*Livgardens uniformer vækkede stor begejstring hos mange. Farverig og flot, ifølge dem.*

*Den trekantede hat som Livgarden normalvis bærer, er ikke tidssvarende i perioden 1675 til 1679 (Den skånske krig). Laurits Nielsen havde på forhånd lavet en aftale med Bengt Grönlund fra Bohus Älvsborgs Caroliner om at låne os tidssvarende hatte, som passede til lejligheden.*

*Vi reklamerede selvfølgelig for Frederikshavn, og ikke mindst for Tordenskioldsdagene, for dem, som var interesseret i at vide hvor vi kom fra og dem som bare ville snakke generelt, og få taget fotos af/og med os.*

*Vores evaluering af og konklusion på eventen er, at det var en rigtig god oplevelse. På trods af nogle problemer med køretøj, men det er en helt anden historie.*



**Halldóra Òskarsdóttir Jensen**  
Viceadmiral

# Frideric den IV's Officers Corps

*Vi var med til åbenhus på Knallen her i lørdags. Det var bestemt en stor succes for fonden og TSF. Der var en god stemning, der var fantastisk mad og drikke og ikke mindst tørfisk. Rikke Nielsen var kok, og det eneste jeg vil beklage omkring den gode mad var, at jeg desværre spiste for meget, men smagen var bare guf. Poul Mølholt stod for tilberedning af tørfisk, og det er jo heller ikke at kimse af.*

*På værkstedet sad jeg og savede monogrammer ud, og der kom heldigvis flere og spurgte til hvordan de blev lavet. Der var også mange af vores egne medlemmer som så, hvordan man producerer et mærke. Jeg havde taget flere ting med som jeg enten har lavet selv, eller i samarbejde med andre. I løbet af de fire timer fik jeg savet 2 monogrammer. Når man så tænker på, at bare for dette ene emne har jeg lavet omkring 1.500 stk. Jeg holdt op med at tælle, da jeg kom til 1.300 stk. og jeg ved, at jeg efterfølgende har lavet mange.*

*Hvis man siger et årshjul er omkring ca. 1.950 timer, der var hvad jeg regnede med da jeg lavede budget for Jysk Telefon og TDC, og man heraf skal trække sygdom, og ferie m.m. fra, så kan I se, at jeg har brugt mindst 3.000 timer til produktion, bare af monogrammer, som er brugt mange steder, til brystmærker, hattemærker, taskemærker, kyrasser o.s.v. Det vil sige jeg faktisk har sat i 2 år med dette arbejde hvis man trækker sygdom og ferie fra, altså 2 års faktisk arbejdstid, men man skal huske jeg har haft 18 år til det.*

*Derudover har jeg lavet meget andet, tasker, daggertter, sabler, ringkraver, flagstænger til danske og norske flag, Estandarter som kan samles på midten og med et mærke øverst. Medaljer til forskellige tiltag, bla til ordenen "Den Hvide Ørn" som er forenings ridderorden, som ikke bruges så tit. Der er **ikke** mange i foreningen og fonden som ikke har noget jeg har lavet til dem. Jeg arbejder kun i læder og messing og træ (Stænger til estandart og dannebrogflag).*

*Lavet riddertegnene til Ridderordnerne "Den Gyldne Elefant" som sidder i et blåt bånd fra venstre skulder til højre hofte og "Den gylden løve", som hals medaljer.*

*Ja jeg kunne blive ved. Det kan lyde af pral, og det er det måske også, men husk det er noget som jeg laver og som I ikke betaler for. I enkelte tilfælde har I betalt for materialerne. Savklinger betaler T.S.F. og tages ud af vores gruppes budget.*



*Viceadmiral, Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. som i lørdags arbejde på værkstedet og havde taget nogle af de ting med, som er lavet siden 1999.*

**Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.**

Viceadmiral





# Almuen



*Ja, denne måned har stået i børnekadetternes navn. I aften er vi blevet færdig med at sy 250 små tasker til deres soldaterbog.*

*I morgen går turen til Seritex, de skal jo også have et fint tryk på - det bliver så godt at være Kadet på årets Tordenskioldsdage.*

*Ligeledes skal Anna Sofie Mølholt ud til Seritex og se hvor fin skriften på vores nye Torveflag er blevet. Dejligt at vi kan komme videre med den.*

*Vores nye "vinduer" har fået lavet huller, så nu er det endnu engang til Lars Falk og færdig gøres.*



*På Almuens vegne*

***Anna Sofie Mølholt***

*Viceadmiral – borgmester for Almuens by*

# Fladstrands Artilleri Corps

Vi har i hele maj måned haft møde hver torsdag, da vi har haft fuldgang i maling af vores kanoner, vi har fået malet 4 stk. færdige og de er fine nu. Så vi er oppe på 6 Stk. kanoner fiks og færdige så nu mangler vi bare 6 stk. mere, vi har fået lavet 4 lade stokke som dem Nordmændene har, de er mere sikre at anvende.

Vi er i gang med at få lave en plakat til rekruttering af nye medlemmer, vi fik taget billeder i januar Jan Michal Baron Madsen har lovet at hjælpe, men det trækker lidt ud.

Så har vi haft problemer med at få lov at salutere som vi plejer, Men tilladelse til at skyde træne en gang i måneden er nu bevilliget, og der er givet tilladelse til, at salutere 5 lørdage ved krudttårnet. I forbindelse med at krudttårnet er åben. Så det har vi lovet, at gøre på skift med livgarden.

Vi har også fået styr på vores ansvarsforsikring i forbindelse med vi saluterer uden for skydebane. Et problem der ikke har været til at spøge med.,

Så er der en artilleri tur til Lønsbode i Sverige hvor der er 7 der tager over.

Viceadmiral Ole Baron Johansen er taget til Norge. Det er til Fredrikstad hvor spillet er "Kongen kommer". Det faldt sammen med vores åbent hus, men det er vigtigt at vi kommer derop så de også besøger os under Tordenskioldsdagene.

Så var vi med til åbent hus, hvor vi fik indfanget et nyt medlem som gerne i første omgang vil hjælpe "Tirsdagsholdet", så hurra for det.

**Rene Jensen**

Admiral á la suite

# Fladstrands Tambourer anno 1717

Som jeg tidligere har skrevet om, så har vi i Tambourerne været så privilegerede, at få bevilget midler til et samarbejde med Nicholai Andersen. Han har i løbet af vinteren deltaget i 5 øve aftener, hvor han har hjulpet os med at pudse vores numre af, så vi er knivskarpe til Tordenskioldsdagene. I starten af maj deltog Nicolai for sidste gang i denne omgang i vores øve aftener. Vi takker Nicolai for et indtil videre spændende og lærerigt samarbejde.

14 Tambourere stillede op til Åbent Hus og jeg tror, at der var udbredt enighed om, at vi havde en rigtig god dag. Fantastisk vejr og sikke en stemning Morten Nordheim og Jan Michael Madsen fik skabt ved fadølsankeret ☺ det var nok ikke mange nye medlemmer vi fik kapret, men om ikke andet - så styrkes sammenholdet i foreningen sådan en dag.

**Anette Nedermark**

Viceadmiral

# Datoer som skal huskes i 2018.

Frederiksstens Fæstning 24.-26. august 2018.

Tordenskioldsdage fredag-søndag den 31. august og 1.-2. september 2018

Lørdag den 2. februar 2019 er der jubilæums fest på Knivholt.

***Det er hvad vi har denne gang***

**Palle Næser Thomsen.**

Generaladmiralløjtnant.

**Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M.**

Viceadmiral.

